

38^e jaargang nummer 3 23 maart 2024 t/m 26 april 2024

Rondom

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



Sint Martinus



Parochieblad Sint-Martinusparochie

ALGEMENE INFORMATIE SINT MARTINUSPAROCHIE

St.-Jozefkathedraal
Radesingel 2
Tel. 050 – 3 12 42 15

St.-Franciscuskerk
Zaagmuldersweg 67
Tel. 050 – 3 12 42 15

Secretariaat en kerkelijk bureau

Adres Radesingel 4, 9711 EJ Groningen
Telefoon 050 – 3 12 42 15
E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl
Website www.stmartinusparochie.nl

In de parochie is pastoraal werkzaam

Plebaan/Pastoor drs. V.A.H. Maagd
(woensdag afwezig)

Parochiebestuur

Voorzitter Pastoor drs. V.A.H. Maagd

Rooms-katholiek kerkhof

Adres Hereweg 89, 9721 AA Groningen
Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren)

Rooms-katholieke basisscholen

Sint Michaëlschool

Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen
Telefoon 050 - 3 12 52 82
info@sint-michael.nl

Dependance Sint Franciscus

Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen

Studentenparochie Sint Augustinus

Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr.
<https://facebook.com/st.augustinus/>

PCI Sint Martinus (parochiële caritas instelling)

Meer informatie op achterzijde Rondom.
email: pci@stmartinusparochie.nl

Redactie Rondom

Louis Lukassen, Egbert van der Werff en Jabik Zeinstra.
Vormgeving: Meta van Zoelen.

De redactie van 'Rondom Sint Martinus' treedt verzamelend op. Het wel of niet opnemen van artikelen of het inkorten ervan wordt zorgvuldig afgewogen, eventueel in overleg met het kerkbestuur. Het is ondoenlijk om met elke schrijver of schrijfster hierover contact op te nemen en/of te corresponderen. We vertrouwen erop dat u hiervoor begrip heeft.

Rooster Rondom (volgend nummer)

nummer	periode	kopij voor
4	27 april 2024 t/m 31 mei 2024	6 april ↑

*U kunt de kopij ook mailen
redactierondom@stmartinusparochie.nl*

Administratie & verspreiding

Centrum	Secretariaat Radesingel 4
Noord	Mw. M. Melenhorst - Vroome Noorderhaven 49 Tel. 06 – 22 54 93 46
Selwerd	Dhr. J.R. Kruisman Beukenlaan 64 Tel. 050 – 5 71 51 11
Vinkhuizen	Dhr. J.R. Kruisman Beukenlaan 64 Tel. 050 – 5 71 51 11
Paddepoel	Mw. A.C. ten Voorde, Zonnelaan 241 Tel : 050 – 3 12 42 15
Oost	Dhr. J.R. Kruisman Beukenlaan 64 Tel. 050 – 5 71 51 11

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor al uw financiële bijdragen zoals:

- Abonnementsgeld Rondom (€ 15,00)
- Giften en stipendia

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen
Voor uw bijdrage Kerkbalans.

Toespraak pastoor V.A.H. Maagd bij zijn installatie

Dierbare parochianen van de Sint Martinus-parochie, familie en vrienden, broeders in het dienstwerk van Christus,

Het moet ergens in de eerste maanden van 1994 zijn geweest. Ik ben dan 15 jaar oud en reisde van mijn woonplaats Winschoten per trein naar Groningen. Vanaf het Hoofdstation wandelde ik door het centrum naar het noorden van de stad. Het is een regenachtige en koude dag.

Nu is de Gelkingestraat mooi opgeknapt, maar destijds werd je van de straat niet vrolijk. En terwijl ik er doorheen liep dacht ik aan mijn oma van moeders kant. Ze vertelde altijd dat zij daar, in de nu verdwenen Paterskerk, ging biechten. En háár oma was er lid van de Mariacongregatie. Haar lidmaatschapsmedaille koester ik.



Vele jaren later was ik met mijn goede vriend Ton Huitink, vandaag als concelebrant aanwezig, op rondreis door Indonesië. Het is ons beider geboorteland. In de kathedraal van Djakarta zag ik de altaren uit de Groningse Paterskerk. Ze worden daar met liefde gekoesterd. Door de Oude kijk in 't Jatstraat wierp ik een blik door de Broerstraat en ik stelde mij voor hoe het er daar voor een tiental jaren terug uit zag. Dan nog met de oude St.-Martinuskathedraal als dominante bewoner van het Broerplein. Dan bereik ik het Noorderplantsoen en door de bomen zie ik de



H. Hartkerk en haar toren met het groene dak. Het is het einddoel van mijn reis. Het is de doopkerk van mijn moeder. Ik bel bij de pastorie aan en een vriendelijke oude dame doet open. Op mijn vraag of ik de kerk mocht zien zwaait de deur wijd open. Door de lange gang leidt de dame mij naar de kerk. En ondertussen laat ze mij weten dat ik nog net op tijd ben: de kerk gaat sluiten en zal gesloopt worden.



HOOFDARTIKEL

Op zondag 29 mei van dat jaar ben ik met mijn ouders bij de laatste eucharistieviering in de H.-Hartkerk. Aan het einde van de mis wordt het 'Te Deum laudamus' gezongen. Voor het eerst hoorde ik dat grote danklied van de Kerk. En ondertussen droeg pater Hans Bijmans het H. Sacrament uit de kerk. Een indrukwekkend moment dat ik, en velen van u hier aanwezig, niet snel zal vergeten. Ik kon toen niet bevroeden dat ik zelf, eenmaal priester en pastoor van de Noordoostpolder, zelf dit ritueel heb moeten voltrekken in de kerken van Kraggenburg, Luttelgeest en Rutten.

In 1995 begon ik aan de Middelbare Hotelschool hier in de stad. Daar maakte ik vrienden voor het leven. In die jaren leerde ik de Stad goed kennen. Ná schooltijd borrelen in Café Hooghoudt en broodjes halen in de broodjeszaak die in het souterrain was gevestigd. Tot diep in de nacht stappen en haar afsluiten met één van de beste dingen die Groningen te bieden heeft: de eierbal. Dat ik nu weer ben teruggekeerd naar de streek waar deze delicatessa in overvloed verkrijgbaar is maakt mij niet ongelukkig. Tegelijkertijd verbindt deze lekkernij mij met mijn opa die werkzaam was bij lunchroom 'Succes' aan de Carolieweg.

Maar de jaren zijn ook van groot belang geweest voor het ontdekken van mijn roeping. Vóór schooltijd nam ik vaak een trein eerder om hier, in deze kerk, naar de mis te gaan. In die dagen was de St.-Jozefkerk niet de heerlijke tempel waar we nu door worden omringd. De enorme verhoging die pastoor Koelman had aangebracht werd afgebroken. Haar stof en brokstukken lagen her en der. En de ochtendmis van kwart voor acht werd in de sacristie gevierd. Daar zag ik voor het eerst enkele zusters in habijt. Samen met hen, en enkele vroege vogels, vierden we de mis. De celebrant kleepte zich ter plekke om. Een grijzig gordijn vormde de achtergrond van een groot kruis dat altijd scheef hing. Maar de

stille mis was voor mij een sensatie. De heilige eucharistie, teruggebracht tot haar essentie. En terugkijkend ontvouwde, in die lelijke ruimte, zich voor ieder de schoonheid van God in het Woord dat hij tot mij sprak en in de heilige tekenen waarin Hij zich aan mij toonde. Later, als priester, zal ik ervaren dat juist in de rauwheid en de rafelrand van het menselijk bestaan de Allerhoogste zijn glorie laat zien. De uitvaart van monseigneur Möller in deze kerk, in het voorjaar van 1999, markeert het moment waarop ik aan de priesteropleiding begin. Van 1999 tot 2007 studeerde ik aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en woonde ik op het Ariënskonvikt in het centrum van de stad van Sint Martinus. De naamgever van mijn priesteropleiding, de eerbiedwaardige dienaar Gods en strijder voor sociale rechten Alfons Ariëns, had als priester een devies: 'de mensen bij God en God bij de mensen brengen'. Een motto dat ook ik steeds voor ogen probeer te houden.

Aan het einde van mijn studie vroeg de kanselier van het bisdom mij om na mijn wijding in de parochies van Emmen en Erica te gaan werken. Op 5 april 2008 mocht ik uit handen van monseigneur Eijk de priesterwijding ontvangen. Bijna vijf jaar heb ik gewerkt in Zuidoost-Drenthe en aansluitend 11,5 jaar in de Noordoostpolder. Nu, in het 16de jaar van mijn priesterschap, brengt mijn priesterlijk dienstwerk mij naar u in de stad van Sint Maarten.

En in alle bescheidenheid mag ik mij voegen in een rij van eerbiedwaardige voorgangers. De aartspriesters Meddens, Priester en Jansen die de katholieke kerk van Groningen ná de reformatie weer een gezicht hebben gegeven. Deken Elsen die deze heerlijke kerk heeft gebouwd ter ere van Sint Jozef en Ignatius van Os die haar eerste pastoor zal zijn. Maar ook Franciscus Eppink die grote verdiensten heeft gehad voor de kerkmuziek, pastoor Koelman,

die de eerste liturgische vernieuwingen hier gestalte heeft gegeven, en de paters jezuiten die parochie en kerk door moeilijke decennia hebben geleid.



V.l.n.r.: Diaken Andrew Piltie, pastoor Victor Maagd, bisschop Ron van den Hout en pastoor Ton Huitink (foto's: Birgit Woltjer)

Grote dank zijn wij, en ik in het bijzonder, pastoor Wagenaar verschuldigd. Als trouwe dienaar van de Heer heeft hij, bijna een kwart eeuw, de mensen van de St.-Franciscuskerk en de St.-Jozefkerk gediend. Een pastoor die duidelijk wist wat hij wilde en wil. Namelijk: Christus in het middelpunt stellen. Naar het woord van Johannes: 'Niet ik maar Hij moet groter worden' heeft hij deze kathedrale kerk tot centrum van katholiek leven gemaakt. Met hem onderschrijf ik van harte dat de heilige liturgie 'bron en hoogtepunt is van christelijk leven'. Het rijke liturgische leven heeft velen opnieuw met Christus in aanraking gebracht of tot Hem geleid. En zoals Rolf Wagenaar heeft voortgebouwd op zijn voorgangers zal ik verder bouwen op, en ik mag dat vandaag gerust zeggen, zijn levenswerk. Op deze plek wil ik ook monseigneur Van den Hout danken voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld om als

plebaan aan zijn kerk het 'plebs Dei', het 'volk van God', voor te gaan in geloof, hoop en liefde.

In de afgelopen weken heb ik al verschillende vrijwilligers mogen ontmoeten die de

Martinusparochie dragen: als kosten, kerkwacht, bloemschikster, klusjesman, organist, student en gelovige. Mijn ontmoetingen met hen bemoedigen mij in het vertrouwen dat we samen een sterk 'teken in de Stad' kunnen zijn en steeds méér kunnen worden. Méér dan ooit heeft de wereld onze getuigenis van Gods liefde nodig: in de goddelijke

eredienst, in het dienstbetoon naar de naaste. Ik zie ernaar uit om samen met u die weg te gaan. Onder de vaderlijke bescherming van Sint Jozef, geïnspireerd door het deemoedige voorbeeld van Sint Franciscus, onder de veilige mantel van Sint Martinus.

Pastoor-plebaan Victor Maagd



Sint-Franciscuskerk
Zaagmuldersweg 67



Sint-Jozefkathedraal
Radesingel 2



Maandag tot en met vrijdag

12.00: Het Rozenhoedje en aansluitend het middaggebed
12.30: H. Mis
19.00: H. Mis (donderdag)

Zaterdag

09.00: H. Mis (Nederlands)
17.00: H. Mis (Engels)

Uitstelling van het Allerheiligste Biechtgelegenheid

11.30 – 12.30 uur (donderdag) 16.00 – 17.00 uur

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kindervoordienst en voor de kleinsten een crèche.

Zaterdag/Zondag – 23-24 maart 2024, Palmzondag

Lezingen Marcus 11: 1 - 10 || Jesaja 50: 4 - 7 | Filippenzen 2: 6 - 11 | Marcus 14: 1 - 15: 47

St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk	
Zaterdag		17:00	H. Mis (Engels)
Zondag	09:30 Hoogmis 12:00 H. Mis (Pools)	11:00	Hoogmis met palmwijding
		17:00	Latijnse H. Mis

Woensdag – 27 maart 2024

Lezingen Jesaja 61: 1 - 3a, 6a, 8b - 9 | Apokalyps 1: 1 - 5 | Lucas 22: 14 - 23, 56

St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk	
		19:00	H. Mis met wijding van H. Chrisma Celebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout

Donderdag – 28 maart 2024, Witte Donderdag

Lezingen Exodus 12: 1 - 8, 11 - 14 | 1 Korintiërs 11: 23 - 26 | Johannes 13: 1 - 15

St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk	
		19:00	Avondmis Hoofdcelebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout

Vrijdag – 29 maart 2024, Goede Vrijdag, Vasten en onthoudingsdag

Lezingen Jesaja 52: 13 – 53: 12 | Hebreëen 4: 14 - 16 en 5: 7 - 9 | Johannes 18: 1 - 19: 42

St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk	
		14:00	Kinderkruisweg
		15:00	Herdenking van het lijden en sterven van de Heer Hoofdcelebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout
		19:00	Kruisweg

Zaterdag – 30 maart 2024, Stille Zaterdag

Lezingen Exodus 14: 15 - 15: 1 | Romeinen 6: 3 - 11 | Marcus 16: 1 - 8

St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk	
		23:00	Paaswake Hoofdcelebrant: Mgr. C.F.M. van den Hout

Zondag – 31 maart 2024, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer

Lezingen	Handelingen 10: 34a, 37 - 43		Kolossenzen 3: 1 - 4		Johannes 20: 1 - 9
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk		
	09:30	Hoogmis	11:00	Hoogmis	
	12:00	H. Mis (Pools)		Geen Latijnse mis	

Maandag – 1 april 2024, Tweede Paasdag

Lezingen	Handelingen 2: 14, 22 - 32		Matteüs 28: 8 - 15
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk
	12:00	H. Mis (Pools)	11:00 Hoogmis

Zaterdag/Zondag – 6-7 april 2024, Beloken Pasen, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Lezingen	Handelingen 4: 32 - 35		1 Johannes 5: 1 - 6		Johannes 20: 19 - 31
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk		
Zaterdag			17:00	H. Mis (Engels)	
Zondag	09:30	Hoogmis	11:00	Hoogmis	
	12:00	H. Mis (Pools)	15:00	Lof van de Goddelijke Barmhartigheid	

Maandag – 8 april 2024, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

Lezingen	Jesaja 7: 10 - 14		Hebreeën 10: 4 - 10		Lucas 1: 26 - 38
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk		
			12:30	Gezongen H. Mis	

Zaterdag/Zondag – 13-14 april 2024, 3^e zondag van Pasen

Lezingen	Handelingen 3: 13 - 15, 17 - 19		1 Johannes 2: 1 - 5a		Lucas 24: 35 - 48
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk		
Zaterdag			17:00	H. Mis (Engels)	
Zondag	09:30	Hoogmis	11:00	Gezinsmis	
	12:00	H. Mis (Pools)	17:00	Latijnse H. Mis	

Zaterdag/Zondag – 20-21 april 2024, 4^e zondag van Pasen

Lezingen	Handelingen 4: 8 - 12		1 Johannes 3: 1: 2		Johannes 10: 11 - 18
	St.-Franciscuskerk		St.-Jozefkerk		
Zaterdag			17:00	H. Mis (Engels)	
Zondag	09:30	Hoogmis	11:00	Hoogmis waarin 12 kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen	
	12:00	H. Mis (Pools)	17:00	Latijnse H. Mis	

Misintenties

St.-Jozefkerk

24 maart: overleden familie Van Schaik
 31 maart: Yvonne Kessels – Snijders
 Ben Tilman
 Jan en Lineke ten Voorde
 Minie ten Voorde
 7 april: Ben Tilman

Biechtgelegenheid in de Goede Week

Vrijdag 29 maart aansluitend op de middagviering en Paaszaterdag van 16.00 - 17.00 uur.

Paaswake op 30 maart

De Paaswake wordt gevierd in de St.-Jozefkathedraal om 23.00 uur.

Familieberichten

Door het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap:
 Juliano Apostel

R.K. Kerkhof

Maandag 8 april is er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K. Kerkhof. Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het genot van een kopje koffie of thee. Graag tot ziens.
 N.B. Maandag 1 april is Tweede Paasdag.

Vastenactie 2024 — Leven in een veranderende wereld

Hulp aan gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe. Het project richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Verdere info vindt u op het grote bord achter in de kerk.

U kunt uw bijdrage in de gele bus achter in de kerk doen of overmaken op rekening NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint Martinusparochie te Groningen onder vermelding van Vastenactie 2024.

Collectedoeleinden

24 maart: 1. Parochie
 2. Energiekosten
 27 maart: 1. Parochie
 28 maart: 1. Parochie
 30 maart: 1. Parochie
 2. Onkosten Goede Week en Pasen
 31 maart: 1. Parochie
 2. Vastenactie
 1 april: 1. Parochie
 2. Vastenactie
 7 april: 1. Parochie
 2. Priesteropleiding bisdom
 14 april: 1. Parochie
 2. Onderhoud gebouwen
 21 april: 1. Parochie
 2. Ouderenwerk van de parochie

Palmzondag - Palmpaasstokken maken

Op zondag 24 maart is het Palmzondag en dan mogen alle kinderen met een zelfgemaakte palmpaasstok meelopen in de processie aan het begin van de Hoogmis van 11.00 uur in de St.-Jozefkathedraal na de palmwijding. Aansluitend is er de kinderwoorddienst voor de kinderen. Zij horen dan de verhalen over de Goede Week (Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag).

De palmpaasstok kunt u thuis samen met uw kind maken of tijdens het doe-uurtje in de parochiezaal van de pastorie op zaterdag 23 maart. Alle kinderen uit de parochie zijn daar welkom van 11.00 – 12.00 uur.

Graag voor de palmpaasstok zelf meenemen:

- een kruis gemaakt van 2 stevige latjes van 75 cm en 50 cm
- naald en draad om rozijntjes aan te rijgen
- broodhaantje

Wij zorgen voor crêpepapier, palmtakje, rozijntjes, eitjes en verdere versiering voor de stok.

Het maken van een palmpaasstok is arbeidsintensief en daarom zou het fijn zijn wanneer zoveel mogelijk ouders meekomen om hun eigen kind daarbij te helpen (u heeft daar ongeveer een half uurtje voor nodig).

Werkgroep kinderwoorddienst en kindercrèche.

Verslag Seniorenmiddag en aankondiging voor 25 maart

Met een mooie opkomst van 18 senioren hebben we weer een gezellige middag gehad met elkaar op 12 februari. Om twee uur begonnen we zoals altijd met een gebed. De tafel was weer feestelijk versierd met mooie bloemstukken, en dat gaf gelijk alweer een beetje lentegevoel. Het leuke van deze seniorenmiddagen is, dat we elkaar al beter leren kennen. Als we elkaar nu zien in de kerk, is er gelijk herkenning en/of maken we een praatje met elkaar.

Het was even tijd voor een overheerlijke vruchtenbowl met slagroom natuurlijk. Die uitgedeeld werd door Melissa en Dhonna. Nou dat ging er wel even in. Na een mooi verhaal van Piet, zijn we de puzzels uit gaan delen. Hersenkrakers ook wel genoemd. De antwoorden gingen we daarna met elkaar doornemen. Het werd tijd voor een lekker snackje of een toastje en wat te drinken. Het was alweer een tijdje geleden dat we een bingo hadden gedaan met elkaar, dus dat gingen we doen. De prijzen lagen al mooi uitgesteld op de tafel; iedereen kon dus al zien wat hij of zij kon winnen. Piet ging aan de bingomolen draaien voor de nummers.

Je kon soms een speld horen vallen, zo serieus waren we de bingo aan het doen. Iedereen ging wel met wat mooie prijzen naar huis. En toen was het alweer half vijf: tijd om naar huis te gaan.

Wij willen graag allen die geweest zijn, hartelijk bedanken voor jullie gezelligheid. Het is altijd gemoedelijk en gezellig met elkaar. Erg leuk om te zien.

Aankondiging Seniorenmiddag 25 maart

Wij zien jullie graag weer op maandag 25 maart. De middag begint om 14.00 uur met een H. Mis in de St.-Jozefkathedraal. De H. Mis zal gecelebreerd worden door pastoor-plebaan Victor Maagd. Hij zal zich in de middag aan onze senioren groep komen voorstellen.

Bent u nog nooit geweest? Dan nodigen wij u van harte uit om eens langs te komen. Wie weet vindt u het hartstikke leuk.

Tot gauw!

Senioren groep

Sinie, Melissa en Piet



Reliek H. Bernadette van Lourdes komt naar Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous, bekend van de Franse bedevaartsplaats Lourdes, komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik – een stuk van het gebeente – komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang door het land van 1 tot 29 april. In het bisdom Groningen-Leeuwarden is dat op 13 tot en met 16 april in de RK Basiliek H. Franciscus te Bolsward. In deze periode worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 -1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartsoorden ter wereld, dat elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Rondgang van de relieken in Nederland

De relik van de H. Bernadette is voor belangstellenden van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 april te vereren in RK Basiliek H. Franciscus in Bolsward. U kunt op eigen gelegenheid de kerk bezoeken en deelnemen aan een voor u passend gebedsmoment. Een andere mogelijkheid is op zaterdag 13 april per bus vanuit Groningen naar Bolsward af te reizen en deel te nemen aan de vieringen. Pastoor Jellema van de studentenparochie Sint Augustinus heeft aangegeven dat er vanuit de studentenpopulatie belangstelling is voor dit initiatief.

Bedevaart naar Bolsward vanuit Groningen op zaterdag 13 april*

10.30 uur Vertrek uit Groningen
11.30 uur Aankomst Bolsward
12.00 uur Welkomstviering, Angelus, gebedsviering
13.00 uur Lunch (op eigen kosten)
16.00 uur Stille aanbidding
16.30 uur Rozenkransgebed
17.00 uur Vesperviering met zegen met Allerheiligste
18.00 uur Vertrek uit Bolsward
19.00 uur Aankomst Groningen
* de tijden en het programma kunnen nog wijzigen

Deze bedevaart kan alleen doorgaan bij voldoende deelname. Wij vragen een kleine bijdrage in de kosten: € 7,50. Een aanmeldingsformulier met nadere informatie treft u aan achter in de kerk.

Heeft u nog vragen?

- Kijk op www.titusbrandsmaparochie.nl voor het volledige programma van vieringen in Bolsward van 13 t/m 16 april.
- Mail naar marion@mennes.nu; Marion Mennes 06 – 20605050.

Pastoor A. Jellema van de Sint Augustinusparochie
Marion Mennes

Vooraankondiging: Bedevaart naar Lourdes 19-27 september

De bedevaart op 13 april naar Bolsward ter verering van de relik van de H. Bernadette is een mooie voorbereiding voor een langere bedevaart naar Lourdes. Daar kunt u met eigen ogen de grot aanschouwen waar Maria aan Bernadette is verschenen en ervaren dat Lourdes een bijzondere plek is waar jaarlijks miljoenen pelgrims naartoe komen.

Van 19 tot en met 27 september 2024 organiseert geloofsgemeenschap Maria Tenhemelopneming in Assen (parochie van H. Franciscus van Assisi) een 9-daagse busreis naar Lourdes, onder leiding van pastoor Garcia. Op de heenreis wordt overnacht in Lisieux nabij het klooster van de H. Theresia en op de terugreis vindt de overnachting plaats in het Saint-Gildardklooster in Nevers waar de H. Bernadette in een glazen schrijn ligt opgebaard.

Heeft u interesse voor deze reis? Stuur dan een mail naar marion@mennes.nu. Bij voldoende belangstelling wordt binnenkort een voorlichtingsavond in de parochiezaal van de St.-Jozefkerk georganiseerd en houdt Tom van der Wee uit Assen een presentatie over deze reis.

Belangrijk om te weten:

- u moet goed ter been zijn en zelfstandig kunnen lopen zonder hulpmiddelen
- kosten voor een 2 persoons kamer € 1.025 *
- meerprijs 1 persoonskamer € 180
- op basis van vol pension en inclusief reis- en annuleringsverzekering
- exclusief lunch op de heenreis
- * O.v.b prijswijziging vervoerskosten

Marion Mennes marion@mennes.nu

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 7 april 2024

Zondag 7 april is de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze feestdag is ingesteld door paus Johannes Paulus II, op inspiratie van de Heilige Zr. Faustina Kowalska. De Zondag van de

Goddelijke Barmhartigheid wordt wereldwijd gevierd, zo ook in de St.-Jozefkathedraal. Ter voorbereiding op deze zondag kan men een noven houden die op Goede Vrijdag begint. Novenboekjes liggen vanaf zaterdag 9 maart achter in de kerk.

Zuster Faustina Kowalska (1905-1938) ontving de missie om de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen, om het vertrouwen in God en de barmhartigheid tot de naaste te koesteren. In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na Pasen:

“Ik wil dat het feest van de Goddelijke Barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor de arme zondaren. Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open. (...) De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. (...) Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken” (nr. 699).



Lof van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag 7 april om 15.00 uur (het uur van de Goddelijke Barmhartigheid) is er een plechtig Lof. Tijdens het Lof, dat tot 15.45 uur duurt, zal o.a. de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden worden.

Voorafgaand aan (vanaf 14.30 uur) en na het Lof bestaat de gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening.

Lezingen in de Goede Week

Palmzondag – De gebeurtenissen uit de laatste levensdagen van Jezus.

Palmliturgie

Evangelie Marcus 11: 1-10. Marcus schrijft over Jezus die Jeruzalem op een ezel binnenging. Daar wuifden mensen Hem toe met groene takken, zoals ze doen als een koning komt.

Eucharistieviering

1e lezing Jesaja 50: 4-7. In het derde lied van de dienaar van Jahwe herkenden de eerste christenen de lijdende Christus.

Tussenzang Veel verzen uit psalm 22 werden verwerkt in het lijdensverhaal van Jezus.

2e lezing Filippenzen 2: 6-11. In zijn brief aan de Filippenzen maakt Paulus duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking van Jezus Christus het laatste woord heeft.

Evangelie Marcus: 14: 1 - 15: 47. Deze tekst van Marcus over het lijden en de dood van Jezus staat in groot contrast met de tekst van het evangelie uit de palmliturgie.

Witte Donderdag – De paasmaaltijd die het laatste avondmaal van Jezus was.

1e lezing Exodus 12: 1-8, 11-14. Mozes krijgt richtlijnen van God voor het vieren van de dag waarop de uittocht uit Egypte wordt herdacht.

Tussenzang Psalm 116 bezingt dat men God kan danken voor al wat Hij gaf, door de offerbeker te heffen en de naam van God te aanroepen. Deze psalm is een Hallelsalm die de Joden bidden en zingen op Pesach bij de Sedermaaltijd.

2e lezing 1 Korintiërs 11: 23-26. Deze woorden die Paulus schreef in een brief aan de christenen van Korinte zijn de

oudste woorden in het Nieuwe Testament die het hebben over het laatste avondmaal van Jezus.

Evangelie Johannes 13: 1-15. De evangelist Johannes staat in zijn evangelie stil bij Jezus die de voeten van zijn leerlingen waste, iets wat het werk van slaven was.

Goede Vrijdag – De dood van Jezus en wat die dood betekent.

1e lezing Jesaja 52: 13 - 53: 12. De eerste christenen zagen in deze tekst van Jesaja vooral voorspellingen over het lijden van Jezus. Die hielpen hen zich te verzoenen met zijn lijden en kruisdood.

Tussenzang Psalm 31 bezingt het grote vertrouwen dat de psalmist in God heeft, wanneer zijn leven door allerlei vormen van ellende wordt getekend. De woorden van Jezus op het kruis: 'In uw handen beveel ik mijn geest', komen uit deze psalm.

2e lezing Hebreëen 4: 14-16 en 5: 7-9. De schrijver van de brief aan de Hebreëen staat stil bij de betekenis van Jezus voor de mensen.

Evangelie Johannes: 18: 1 - 19: 42. De evangelist Johannes beschrijft de laatste levensdag van Jezus.



De mens kan over eeuwig leven nadenken

De evolutietheorie heeft aan het licht gebracht dat er tussen dier en mens overeenkomsten zijn. Hoe we de verhouding tussen schepping en evolutie moeten zien laat ik nu even in het midden. De catechismus zegt er weinig over. Dat er overeenkomsten zijn tussen mens en dier is geen nieuw inzicht. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen we dat de schepping van de landdieren op dezelfde dag plaats vindt als de schepping van de mens, namelijk op de zesde dag. De dieren in de zee (vissen) en de dieren in de lucht (vogels en insecten) worden beide geschapen op de vijfde dag. Er is dus ook een gelijkenis tussen vissen en vogels: zij bewegen zich voort met vinnen/vleugels. De dieren op het land hebben poten en lopen zoals ook de mensen lopen op hun benen. Iedereen kan deze overeenkomsten waarnemen.

Toch denk ik graag na over de vraag: wat maakt de mens speciaal en wat onderscheidt de mens van het dier? Het is de vraag naar de waardigheid van de mens die zich onderscheidt van die van het dier.

Er is tegenwoordig terecht een sterke tendens om op te komen voor de waardigheid van dieren, maar er bestaan ook grote verschillen die niet per se gemakkelijk te duiden zijn. Wetenschappers komen tot de conclusie dat sommige diersoorten een zekere vorm van bewustzijn hebben en een zekere mate van sociaal gedrag vertonen. Het onderscheid tussen verstand (mens) en instinct (dier) schijnt niet zo gemakkelijk te zijn.

Maar we zullen toch moeten erkennen dat mensen kunnen lachen, beminnen, denken, cultuur scheppen en geloven. Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en gedachten, en daarmee gaat gepaard dat de mens kan zondigen. Verder is de mens bezig met vraagstukken als eeuwig leven. Het equivalent bij dieren is: zich voortplanten, zorgen dat de soort behouden blijft. Dat is een drang naar eeuwigheid die blijft binnen het aardse. Het verlangen van de mens naar eeuwig leven gaat boven het aardse uit.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Leef toe naar Pasen met de website www.vier.nu

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmпасen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

www.Vier.nu is een website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen parochie. De website biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Jongerenactiviteit 27 maart

Op woensdag 27 maart is de Chrismamis in Groningen. Tijdens deze mis worden de oliën gezegend die dit jaar gebruikt zullen worden bij ziekenzalvingen, vormselvieringen en bij de zegening van geloofsleerlingen. Voorafgaand aan de Mis zullen de jongeren (12-35 jaar) een catechese krijgen en samen eten. Een bijzondere ervaring die zeker niet te missen valt, en een goede voorbereiding op Pasen. Geef je dus snel op!

- Bisschophuis, Ubbo Emmiussingel 79 : vanaf 16.15 uur inloop, catechese en eten vooraf
- St.-Jozefkathedraal, Radesingel 2, 19.00 uur: Chrismamis

Komende activiteiten van het Jongerenplatform van het bisdom zijn: een Tienerweekend (26-28 april) en de Bonifatiusdag in Dokkum (2 juni). De Roepingengroep houdt maandelijks een roepingenavond (19 april en 17 mei) en in oktober wordt een roepingenweekend georganiseerd. Zie voor informatie: www.bisdomgl.nl.

Vervolg Consultatieronde Synodaal Proces

Na de eerste sessie van de bisschoppenconferentie over synodaliteit in oktober 2023 heeft het secretariaat van de bisschoppenconferentie een uitnodiging doen uitgaan om gezamenlijk de synodale weg te vervolgen. Ter voorbereiding van de tweede sessie van de bisschoppenconferentie in oktober 2024 vindt een nieuwe consultatieronde plaats onder gelovigen over de vragen en voorstellen die tijdens de eerste sessie van de synode naar voren kwamen.

Vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie hoopt men dat deze vervolgfase ertoe bijdraagt, dat eenieder aan het synodaal proces deel kan nemen om "het gesprek in de Geest" persoonlijk te ervaren. Deze nieuwe consultatie is geen herhaling van de brede consultatieronde tijdens de eerste fase van het synodaal proces (najaar 2021), maar spitst zich toe op de centrale vraag: "Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?"

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten *Synthesedocument*. Dit document is vertaald in het Nederlands (november 2023) en er is voor deze consultatieronde ook een samenvatting gemaakt.

De samenvatting van het synthesedocument is opgebouwd in drie delen. Het eerste deel schetst *'Het gezicht van de synodale Kerk'* en presenteert de theologische beginselen die de synodaliteit belichten en een basis geven. Het tweede deel met de titel *'Allen leerlingen, allen missionarissen'* gaat over iedereen die betrokken is bij het leven en de zending van de Kerk en hun relaties. Het derde deel heeft als titel *'Banden smeden, gemeenschap opbouwen'*. Hier gaat het over processen en een netwerk die de uitwisseling tussen de Kerken en de dialoog met de wereld mogelijk maken.

De Nederlandse bisschoppenconferentie moedigt de parochies en kerkelijke organisaties aan om deel te nemen aan deze fase van de synode, door bijeenkomsten te organiseren binnen de eigen parochie en organisatie. De

bisschoppenconferentie beveelt de gespreksgroepen aan om in de komende consultatieronde vooral de vier volgende thema's te bespreken:

1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
2. Vorming in een missionaire Kerk;
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De bisschoppenconferentie heeft een Landelijke Werkgroep Synodaliteit in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Kerk. Door de werkgroep is het document, *'Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn? Landelijke handreiking voor de gesprekken tijdens de 2e fase'* samengesteld, dat als een eenvoudig hulpmiddel van dienst kan zijn bij het voeren van het "het gesprek in de Geest".

De Nederlandse bisschoppenconferentie zal een samenvatting van de resultaten van deze consultatieronde voor half mei 2024 naar Rome sturen. Teneinde alle verslagen op tijd te kunnen verwerken, vraagt de Landelijke Werkgroep Synodaliteit om het verslag uiterlijk 15 april 2024 per email op te sturen aan het secretariaat van het bisdom.

Voor wie dit proces wil volgen: aanvullend materiaal is sinds kort beschikbaar op de websites van Luisterend op Weg (www.luisterendopweg.nl) en Rooms-Katholieke Kerk Nederland (<https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk>).

Hier vindt men meer informatie over het synodale proces, zoals de Nederlandse vertaling van het synthesedocument, de samenvatting, maar ook het genoemde document *'Landelijke handreiking voor de gesprekken tijdens de 2e fase'*.

De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: <https://www.synod.va/en.html>.

Websites

www.stmartinusparochie.nl
 www.sintfranciscuskerk.nl
 www.bisdomgl.nl
 www.vatican.va
 www.friezenkerk.nl
 www.rkkerk.nl
 www.katholiekleven.nl
 www.rkbijbel.nl
 www.rkliturgie.nl
 www.rkdocumenten.nl

Tegelzet en Kitbedrijf

Wories

Voor al uw tegel en kitwerk
 (nieuwbouw en renovatie)

- Telefoon : 06 – 55 55 43 91
- Telefoon : 0598 – 35 20 14
- E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl
- Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl

*Echt niet te bevatten!
 Mogen wij u helpen bij het nadenken over het afscheid*

Al vele jaren hebben wij ervaring met de Rooms Katholieke rituelen en gebruiken.
 Bij ons staan traditie en stijl voorop.
 Waar u ook verzekerd bent, wij staan voor u klaar.


 UITVAARTZORG
 BOERHAAVELAAN
 Stad en Ommeland
 BOERHAAVELAAN 19, 9728 LG GRONINGEN
 050 - 52 55 980
 WWW.UITVAART-GRONINGEN.NL

Rondom Sint-Martinus



Uw bijdrage van € 15,00 per jaar voor het maken van Rondom St.-Martinus kunt u storten op

IBAN : NL89 INGB 0669 9127 19
 T.n.v. Sint-Martinusparochie te Groningen o.v.v. Bijdrage Rondom

Bedumerweg 14
 9716 AA Groningen
 particulieren

Lefferts
 sinds 1965
wassalon

050 - 571 00 96
 wassalon-lefferts.nl
 bedrijven



Groningerweg 42
9738 AB Groningen

Tel : 050 – 5 77 08 92

Voor aankoop van uw nieuwe auto en/of reparatie, onderhoud en APK keuringen.

Aanbod gebruikte auto's op:
www.garagetnoorden.nl

Alles onder Bovag garantie



kapsoones

kapsalon



Gedempte Zuiderdiep 81
050-3603441

Gedempte Zuiderdiep 54
050-5536630

www.kapsoones.nl



Actie

Kerkbalans

Daar geef je voor.
Een kerk is van blijvende waarde!

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen o.v.v. Bijdrage Kerkbalans.



De **PCI Sint Martinus** is de parochiële caritas instelling van de Sint Martinusparochie Groningen.

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in sociaal maatschappelijke nood verkeren of (tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige gift. Privacy is bij ons gewaarborgd. Zo ondersteunen wij onder andere:

- jonge gezinnen met een inkomen net boven het wettelijk minimum loon met bijv. een laptop, sportkleding of een fiets voor de kinderen of vervanging van een kapotte wasmachine;
- alleenstaande ouderen met een bloemetje of attentie bij een huisbezoek en geven wij een bijdrage aan de ouderenmiddagen.

U kunt ons bereiken via pastoor Wagenaar of mailen via pci@stmartinusparochie.nl



PCI Sint Martinus
Groningen

